

VOETIUS – 7 FEBRUARI 2019 - HERVORMDE GEMEENTE WIJK (BIJ HEUSDEN)

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 10 februari

09.30 uur ds. M.A. Kuijt

18.30 uur ds. A. van Zetten, Bruchem-Kerkwijk

Kinderoppas Komende zondag passen op de kinderen mw. G. v.d. Velden en Gerbrand Vos.

Kerkauto Zondag rijdt dhr. A. van Esch (06-53313904).

Collecten De eerste collecte is voor de diaconie (GZB fam. Duits) en de tweede collecte is voor de kerk. De extra collecte is voor de kerk (orgelfonds).

Bij de diensten Komende zondagmorgen willen we opnieuw stilstaan bij een gelijkenis van het koninkrijk der hemelen. Deze keer: de gelijkenis van de arbeiders van het laatste uur (Matth. 20:1-16). Een wijnboer gaat iedere keer naar de markt om mensen te huren voor zijn wijngaard. Met de eersten wordt afgesproken dat ze een penning krijgen voor de *hele* dag werken. De anderen, die later aan de slag gaan, krijgen een billijk bedrag. Groot is de verrassing als de laatsten *evenveel* krijgen als de eersten. En groot is de teleurstelling van de eersten die met één penning naar huis gaan. Zij mopperen en doen hun beklag bij de wijnboer: dit is onrechtvaardig! Maar is het dan ook? We willen stilstaan bij de goedheid van God. We zullen ook horen hoe *ergernis* het zicht op Gods goedheid vertroebelt. We wensen u gezegende diensten.

Meeleven We leven mee met Govert en Ella van Rijswijk-van der Steenhoven, Katalijnestraat 2, 4261 BM, nu een geliefde vader, schoonvader en oma (en broer van mw. A. Verbeek, Maasdijk 95) plotseling werd weggenomen door de dood. Tegenover de vergankelijkheid van de mens staat het Woord van de Heere dat een ieder die in Christus is ingelijfd door het geloof, zal leven. Ook al ware hij gestorven. We wensen jullie (en de andere familie-leden) de nabijheid van de Heere toe rondom het gemis van één die jullie zeer lief en dierbaar was.

(Jonge) vrouwenbijbelstudieochtend Een herinnering aan vrijdagochtend 8 februari. Dan is het weer bijbelstudieochtend. We gaan verder met hoofdstuk 6 uit het boekje 'Romeinen' van Tim Keller. Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar, rond 9.30 uur beginnen we. Welkom allemaal! Groeten, Gerda en Harriette

Herinnering jubileumbijeenkomst "Bid en werk" Staat de datum van 13 februari al in uw/jouw agenda? We staan dan stil bij ons 50- jarig jubileum en luisteren naar de lezing van mw. A. Hoek -van Kooten over: *'Wat verwacht(te) je van het leven?* Graag ontmoeten we jong en oud op deze jubileumavond. Onze leden verwachten we om 17.00 uur in Rehoboth. Heeft u zich al opgegeven? Alle vrouwen uit de gemeente zijn om 19.30 uur welkom!

Rehobothclub Hoi jongens en meisjes, vrijdagavond 15 februari is er weer Rehobothclub van 18.45-20.15 uur. Alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m groep 8 zijn van harte welkom. We gaan zingen, luisteren naar een bijbelverhaal en spelletjes doen of wat knutselen. Zien we jullie volgende week weer op de club? Tot dan! Groetjes, Dieke, Marijke, Susanne en Marlijn

Tienerclub Dag iedereen! Graag nodigen we jullie weer uit voor de tienerclub. We willen op vrijdag 15 februari een dropping gaan doen; het weer moet het wel toelaten. We willen om 19.30 uur verzamelen bij Rehoboth. Neem sowieso warme kleren, laarzen en een zaklamp mee. Groetjes en tot dan. De leiding.

VOETIUS – 7 FEBRUARI 2019 - HERVORMDE GEMEENTE WIJK (BIJ HEUSDEN)

Gebedskring Zondagmorgen 10 februari om 7.00 uur is de kerk weer open om samen te bidden. Ieder die een drempel ziet, nodigen we uit om een keer in stilte aanwezig te zijn. Je zult merken dat de drempel er niet is en samen bidden verrijkt! Tot ziens.

Kees, Miranda, Henk

Winterconcert 'Dutch Baroque Vocal Consort' Een herinnering aan het concert van a.s. zaterdag 9 februari in ons kerkgebouw, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Er is na afloop een collecte. We hopen op uw komst!

Concert Christian Verwoerd Donderdag 4 April geeft Christian Verwoerd een concert in onze kerk. Tijdens deze avond word je meegenomen in luisterliedjes over verschillende thema's rondom het geloof en mogen we met elkaar zingen. De avond begint om 20.00 uur, om 19.15 uur zijn de deuren van de kerk open. Entree € 10,- bestel je kaartje via www.truetickets.nl. Kunt u dit niet, bel dan naar Dieke Versteeg 06-15304412. Er is geen verkoop aan de deur! We zien uit naar u/jouw komst, welkom!!

Giften De brs. Lammers en Van Tuijl ontvingen € 40,- voor de kerk. Via pastoraal werker Van Ginkel werd € 10,- ontvangen (fam. Duits) en 2 x € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Ten slotte Ik las onlangs een treffende uitspraak van Spurgeon: *op het schip der kerk worden geen passagiers gevonden, want iedereen is bemanningslid*. Een uitspraak om over na te denken. We laten ons in de kerk niet als passagiers vervoeren, maar we zetten ons in voor de gemeente. Een ieder op zijn/haar plek. Met gaven door God ons geschonken. Zo vaart het schip over de woelige baren. Soms roepen de bemanningsleden als het heftig stormt: wij vergaan! Maar bij alle vrees van onze kant klinkt boven het rumoer van de wind het woord van de Heere Jezus: *'Ik ben het, wees niet bevreesd.'* Bij alle averij die het schip bij tijden oploopt, is de bestemming zeker, zolang de Heere Jezus aan boord is. *'Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd, de baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid na zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven'* (Psalm 107). Er is een begeerde haven en een behouden vaart. Niet omdat de *bemanningsleden* het zo goed doen, maar omdat we een onovertroffen *Stuurman* hebben!

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A. Kuijt